

På tryk rejse med Vestfyns Ferieklub



Tove og Jørgen Madsen nød ferien, som var arrangeret.

Efter vi i mere end 50 år selv har stået for vores ferier, enten kørt selv, været med til at arrangere busture eller rejst med fly for at besøge bekendte i udlandet, føler vi nu, at det ville være rart med lidt mere sikkerhed og fællesskab på ferierne.

I Handicap-nyt faldt vi over en annonce fra Vestfyns Ferieklub, der udbød tre ferierejser med fly og en med liftbus, alle med frivillige hjælpere på rejserne efter deltagernes behov.

Vi faldt for en tur til Tenerife fra 8.-12. marts, så vi kunne komme ned til noget varme i foråret, og vi var heldige at få de sidste to pladser på turen, hvor der deltog 13 deltagere og ni hjælpere.

Spændte mødte vi op i Billund Lufthavn den 8. marts tidligt om morgenen. Vi skulle flyve kl. 7.15, så vi mødte alle op kl. 4.30 og blev mødt af friske hjælpere, der sørgede for, at indtjekningen forløb uden problemer. Med alle vel om bord, var der afgang efter planen mod Tenerife.

Vel fremme i lufthavnen ventede en liftbus på at transportere os til vores

hotel Mary Sol i Los Christianos, igen med den fornødne hjælp så alle nåede frem til deres værelser i god behold.

Alle måltider (morgenmad og aftenmad) blev indtaget i hotellets restaurant, hvor vi var placeret ved et langt bord med mulighed for socialt samvær. Al servering var som buffet, og der var rigeligt at vælge imellem, igen var der en hjælpende hånd til de, der havde behov for det.

I løbet af dagen var der rig lejlighed til en tur i varmtvandsbassinet (34 grader), der var livredder hele dagen og mulighed for at blive liftet op og ned efter behov. Hver formiddag var der oplæg til fællestræning med terapeut på bassinkanten. Og der var rigeligt med solsenge og siddegrupper til dem, der foretrak det.

Det mest søgte område i byen var strandpromenaden med udsigt over Atlanterhavet og færgetrafikken til de omliggende øer. Langs strandpromenaden lå restauranter og barer side om side, så der var rigelig mulighed for både at få stillet sult og tørst. Hver formiddag var der mulighed for at slutte

sig til en gruppe, der fulgtes til promenaden.

En heldagsudflugt til en stor zoologisk have (Lora Park) med blandt andet delfin og spækhuggershow var også med i turen.

Hvorfor nu denne beskrivelse af en ferietur? Såmænd fordi vi oplevede den tryghed, det er at rejse i en gruppe, hvor der er tilknyttet hjælpere, der kan træde til, hvis der er behov for det, og det endda uden indflydelse på rejstens pris, da alle hjælpere er frivillige, og udgifterne dækkes af fondsmidler.

Hvis ovennævnte virker interessant kan der findes yderligere oplysninger på Vestfyns Ferieklubs hjemmeside www.handicapgrupperejser.dk, hvor det også er muligt at læse mere om rejserne.

Ellers kontakt Vestfyns Ferieklubs formand Lene Hansen tlf. 24 66 56 88 for at høre nærmere.



Promenaden var et stor hit for deltagerne, som nød udsigten og turen.